

# Lapland love at first light

FINS LAPLAND, HET KLINKT ALS EEN SPROOKJE. EN DAT IS  
HET OOK, ONTDEKTEN LIVING'S LINDA EN MARIKE. VOL  
RENDIEREN, HONDENSAFARI'S, MET SNEEUW BEDEKTE  
HOUTEN HUISJES EN NATUURLIJK DIE HEERLIJKE SAUNA'S:  
BOVEN DE POOLCIRKEL LIGT HET WINTERWONDERLAND.

PRODUCTIE Marike Voges FOTOGRAFIE EN TEKST Linda van de Pavoordt M.M.V. Scandinavian Winterports

De sledehonden blaffen oorverdovend. Ze steigeren bijna in hun tuig en kunnen niet wachten om te vertrekken. Hun *enthousiasme* werkt aanstekelijk. De maagdelijke sneeuw lokt, er is vannacht weer een flink pak gevallen. De route leidt tussen de bomen en over open vlaktes. Heuvelopwaarts moeten we de honden helpen door mee te stappen en andere keren remmen we ze af. Een enkel seintje van de gids aan het alfavrouwtje - de leidster van de groep - is genoeg om de hele roedel in beweging te zetten. Als bereider krijg je ook instructies mee: "Ook al moet je de slee met je tanden vasthouden, je mag nooit loslaten! Uit zichzelf stoppem de honden als ze moe zijn en ze kunnen het heel lang volhouden." En als je lopend een roedel sledehonden moet zoeken, dan is Lapland opeens heel groot...



## KNISPERENDE SNEEUW

Als dan plotseling het startsein wordt gegeven zetten de honden zich onmiddellijk in beweging. Het geblaf maakt plaats voor het zachte zoeven van de slee door de sneeuw. De stilte is letterlijk oorverdovend en laat je een traantje weg pinken. Wonderlijk wat de natuur kan doen. Het eerste deel van de tocht zijn we passagiers en zitten voorop, dik in dekens gepakt. Intens genietend van de rust en de prachtige natuur. Aan de andere kant kunnen we niet wachten tot we zelf de slee mogen besturen. Na een lunch met ter plekke gegrilde worstjes is het zover. Als bestuurder valt onmiddellijk op dat je echt contact hebt met de honden, vooral met het alfavrouwtje. Als we een heuvel opgaan en het wordt het span te zwaar, draait ze haar kop en kijkt je aan alsof ze wil zeggen: 'hé, help eens mee!'. Dit is een typische reactie. Voor hen ben je gewoon de



## RUDOLPH

Ook al staan rendieren vaak voor de slee, ze zijn er niet alleen voor de toeristen in Lapland. Ze horen bij een manier van leven en worden gefokt voor hun huid en vlees. In elk restaurant en elk Fins huishouden staat regelmatig rendiervlees op het menu. In Fins Lapland zijn er meer rendieren dan menselijke bewoners, zo'n 200.000. De dieren lopen in de zomer vrij rond en trekken dan tot zo'n tachtig kilometer van hun 'woonplaats'. Aan het begin van de winter werken de rendierhouders samen om de kuddes weer bijeen te drijven, waarbij ze gemerkt worden naar eigenaar (alle rendieren hebben een oormerk). Rendieren kun je van dichtbij zien bij Kopara Reindeer Experience in Pyhänturi.





Het oude houthakkersverblijf hebben Gerda en René omgedoopt tot lodge Ukonhattu.



Gerda: "Als ik wakker word en van ons uitzicht geniet, realiseer ik me hoe bijzonder dit is."



zevende hond, die af en toe best een handje mee kan helpen. Op de vlakke stukken houden de honden er flink de vaart in. De snelheid, de wind in je gezicht, het waanzinnig mooie landschap en de honden die hier helemaal thuishoren. Het geeft een machtig gevoel. Alles klopt.

## WINDLICHTEN OP DE VERANDA

Lapland is een grensoverschrijdend gebied en bestrijkt de noordelijkste regio's van Finland, Noorwegen, Zweden en een klein deel van Rusland. In Fins Lapland wonen 185.000 mensen, op een oppervlakte die ruim twee keer zo groot is als Nederland. In één woord: een zee van ruimte. Midwinter is het bijna 20 uur donker, midzomer is het juist grotendeels licht. Reis je zoals wij in het vroege voorjaar, dan komen de dagen overeen met die in Nederland op dat moment. Met één verschil: 's nachts is het zelden aardedonker, doordat de sneeuw het licht van de maan en de straatverlichting weerkaatst. Het zorgt, ook in het donker, voor een sprookjesachtig beeld. Houten huisjes in die typisch Scandinavische kleuren als ossenbloedrood, verschoten blauw en zachtgeel liggen her en der verspreid in het witte landschap. Met een dik pak sneeuw op

de schuine daken, terwijl uit de ramen warm licht schijnt. Sommige bewoners zetten kandelaars in de raamkozijnen en windlichten op de veranda of bij de voordeur.

## KNAPPEREND HOUTVUUR

We zijn te gast bij Gerda Swartsenburg en René Köhler in het Finse Pyhä, tachtig kilometer boven de poolcirkel. Hun lodge Ukonhattu is een voormalig houthakkersverblijf, dat tot in de jaren zeventig werd gebruikt. Met rendierhuiden op de vloer, oude ski's aan de houten muren en een knapperend houtvuur in de enorme stenen open haard. Het stel werd totaal verliefd op Lapland tijdens een zelf georganiseerde reis. René: "Over de stilte, de indrukwekkende natuur, de sneeuwzekerheid en het avontuur van huskytochten en sneeuwscootersafari's waren we superenthousiast. Eenmaal terug in Nederland konden we dat niet vergeten. We wilden het - op een kleinschalige manier - met anderen delen en daarbij zelf meer tijd in Fins Lapland doorbrengen."

Gerda en René zijn inmiddels eigenaar van Scandinavian Wintersports, dat onder meer complete wintervakanties organiseert in Fins Lapland. Ze

verdelen hun tijd tussen Nederland en Finland; in beide landen wonen ze ongeveer de helft van het jaar. Hun voormalige houthakkerslodge kun je met een groep afhuren. We zien ons hier al zitten met een groep vrienden, lekker lang napratend aan de lange eettafel of lezend bij de supergezellige open haard. En voordat je naar bed gaat, kun je de sauna nog even induiken, want die ontbreekt natuurlijk niet. Op vijf miljoen mensen telt dit land twee miljoen sauna's!

René: "Mijn ultieme geluksmoment? Als ik op mijn favoriete paard Terminatoori door het ongerepte sneeuwlandschap rijd. Dan ben ik helemaal een met de natuur."

Gerda: "Als ik 's ochtends opsta en bedenk wat een geluk ik heb dat ik in deze omgeving mag werken. Nederland vind ik ook heel fijn, maar als ik wakker word en van ons uitzicht geniet, realiseer ik me hoe bijzonder dit is." Gerda en René zijn intussen zo ingeburgerd in Pyhä en omgeving dat ze Finse namen hebben gekregen: Kerttu en Reino.

## SNEEUWBALLENGEVECHT

Slap van het lachen liggen we in een laag sneeuw die tot onze knieën komt. Met sneeuw in onze kraag ons haar en... overal eigenlijk. Want ja, een sneeuwballengevecht hoort er natuurlijk bij, als je omgeven bent door zoveel munitie. En wat een fijne sneeuw is dit! Poederachtig en droog. Ook tijdens het skieën merkten we het, op de pistes van Pyhä. De lekkerste afdaling ooit. Vandaag maken we een sneeuwschoenwandeling door de bossen van het aangrenzende Pyhä-Luosto National Park. Minder doordrenkt van adrenaline dan de sledehondentocht, maar wel heel meditatief. Het gaat langzaam, je moet je voeten hoger optillen dan normaal. Als we de slag te pakken hebben, merken we de schoonheid van de omgeving op. Halverwege krijgen we nog een beloning, in de vorm van een pauze in een vuurhut. We halen de 'rackets' onder onze schoenen vandaan en stappen nieuwsgierig naar binnen. Deze hutten, met in het midden een vuurplaats en rondom houten bankjes of krukjes in de vorm van boomstammetjes, staan verspreid in natuurgebieden in heel Fins Lapland. Ze zijn openbaar, iedereen mag er gebruik van ma-





ken. Gerda haalt hout uit het nabijgelegen houthok, maakt een vuurtje en haalt proviand uit haar rugzak. De warmte is meer dan welkom, want buiten is het min 20 en ook al klinkt dat kouder dan het voelt (door de droge lucht), het is toch lekker je handen te warmen bij het vuur. De worstjes en broodjes grillen boven de vlammen en we eten ze op met wat mosterd. Of het nu door de kou komt, de wandeling, de omgeving of door de aandacht waarmee het is bereid: we zijn het er roerend over eens dat dit de lekkerste maaltijd in tijden was. Na het eten gaat er nog een loodzwaar keteltje met water op het vuur voor een hete kop thee. En dan binden we de rackets weer onder voor het tweede en laatste traject vandaag.

## UITGESTREKTE SNEEUWVLAKTE

Op mijn polsen vormen zich kleine druppeltjes. De hitte van de sauna begint zijn werk te doen en ik ga relaxed achterover liggen. Mijn spieren, die zich flink hebben ingespannen de afgelopen dagen, hoor ik bijna met een 'ploink'-geluid ontspannen. Ik denk aan wat we de afgelopen

dagen hebben gedaan. Naast de huskysafari en de sneeuwschoenwandeltocht hebben we geskied, paardgereden door de sneeuw, gevestigd in een wak, rendieren in het echt gezien en een sneeuwscootersafari van een dag gemaakt. Deze reis was mooier dan we van tevoren hadden kunnen fantaseren. Maar nu is het tijd voor het hoogtepunt (of is het dieptepunt?) van deze dag: een duik in het vrieskoude water, bij een wak in het ijs. Ik wikkel me in mijn handdoek en loop in de schemer op slippers naar het meer, over een kronkelend paadje met lantaarns op voethoogte. Bij het water aangekomen bekijk ik het uitzicht. De uitgestrekte sneeuwvlakte op het bevroren meer, de zachtroze avondlucht boven het landschap en de huizen aan de oevers waar her en der de lichten al aan zijn gedaan. Ik werp één blik op het wak en maak rechtsomkeert. Dan maar een ervaring minder! Bovendien koelt een wandelingetje met een handdoek om bij min 20 ook aardig af. Een avond bij de open haard lijkt een beter plan. En misschien komt het Noorderlicht vannacht nog wel te voorschijn: we hebben nog een hele avond in Fins Lapland voor de boeg.

# FINS LAPLAND

## De leukste Living-adressen

### RESTAURANT KERTTULI

Een restaurant met veel streekgerechten op de kaart is Kerttuli in Luosto. Kies voor het stoofpotje met rendier vlees.  
[www.luoston.kerttuli.fi](http://www.luoston.kerttuli.fi)

### SKIGEBIED PYHÄ

Moderne hotels, spa's en log cabins in dit spectaculaire wintersportgebied.  
[www.laplandpyha.fi](http://www.laplandpyha.fi)

### KOPARA REINDEER EXPERIENCE

Ontmoet de beste vrienden van de Samen.  
[www.kopara.fi](http://www.kopara.fi)

### HUSKY SAFARI

Doe als de Finnen en maak een tocht per hondenslee.  
[www.huskysafaris.com](http://www.huskysafaris.com)

### PAARDRIJDEN

Maak een rit door de prachtige bossen, het tempo wordt aangepast voor niet-ruiters.  
[www.luostolahorsefarm.com](http://www.luostolahorsefarm.com)

### SNOWSCOOTERSAFARI

Ga voor een adrenalinekick en ontdek het landschap per snowscooter.  
[www.snowgames.fi](http://www.snowgames.fi)

### SCANDINAVIAN WINTERSPORTS

Gerda en René organiseren 'Laps Winter-sport Avontuur' vakanties, met een sneeuwscootersafari, huskytocht, sneeuwschoenwandeltocht, mogelijkheid tot skiën, ijsvissen en indien gewenst een paardrijdtocht. Je slaapt in eenvoudige houten huisjes met sauna aan de rand van het Pyhä-meer, waarvan sommige ook een

open haard hebben. Ook is het mogelijk om de sfeervolle houthakkerslodge voor groepen te huren. De reis is aan te vullen met een ijsbrekertocht door de Botnische Golf en een overnachting in een ijs hotel.  
[www.scandinavianwintersports.nl](http://www.scandinavianwintersports.nl)

### VLIEGEN

Met Finnair reis je, inclusief een overstap in Helsinki, in ongeveer vijf uur naar Rovaniemi in Fins Lapland. Dit jaar vliegt Transavia rechtstreeks van Amsterdam. Dan is het nog ongeveer anderhalf uur met de bus naar Pyhä. Leuk: laat op de luchthaven van Rovaniemi een stempel zetten in je paspoort, het is de officiële Santa Claus-airport!  
[www.finnair.nl](http://www.finnair.nl)

### KLEDING

De gemiddelde temperatuur in Fins Lapland ligt in de winter tussen de min 15 en min 25. Doordat het een heel droge kou is, ligt de gevoelstemperatuur hoger. Toch moet je je goed beschermen. Investeer daarom in goed thermisch ondergoed en zorg voor laagjeskleding.

### GELD

In Finland wordt betaald met de euro, maar vergeet niet te pinnen voordat je weggaat. De laatste mogelijkheid is op het vliegveld in Helsinki. In Fins Lapland zijn weinig pinautomaten, zelfs niet op de luchthaven van Rovaniemi.

[www.visitfinland.nl](http://www.visitfinland.nl)

### OOK NAAR LAPLAND?

KIJK OP PAGINA 128 VOOR EEN LIVING-ARRANGEMENT!

