

ROCK DE WINTER IN DE

ROCKY MOUNTAINS

Zin om dit jaar te gaan skiën, maar niet wéér naar Val Thorens? Boek dan een trip naar Jasper National Park in de Canadese Rocky Mountains. Wat krijg je? Nou, een boel met poedersneeuw bedekte bergen, bevroren watervallen, cosy mountain lodges en bijna lege pistes. Mooier kan niet! Redacteur Linda ging je voor.

TEKST EN FOTOGRAFIE LINDA VAN DE PAVOORDT





ONBEWOOND EILAND

Pyramid Lake heeft een onbewoond eilandje, waar stelletjes in de zomer kunnen trouwen. Maar ook in de winter is het hier romantisch. Via een lange, houten steigerbrug loop je naar het met sneeuw bedekte eiland, omringd door het bevroren meer. Een plaatje!

Het beeldscherm van mijn navigatie geeft één rechte lijn aan. Ik volg Highway 16 vanuit Edmonton richting het westen, naar Jasper National Park. Op de radio klinkt Canadese rockabilly en aan de andere kant van de vangrail denderen vrachtwagens met enorme boomstammen me tegemoet. Als ik aan de horizon de eerste glimp van de Rocky Mountain opvang, kan ik mijn enthousiasme bijna niet bedwingen. Een uurtje later rijd ik Jasper National Park binnen, waar berggeiten de eerste lokale bewoners zijn waar ik kennis mee maak, later gevolgd door twee schuwe coyotes en een groepje elk (een soort herten) dat regelmatig door Jasper struint. Jasper zelf is een Canadees bergplaatsje, minder toeristisch dan het bekendere Banff, dat een kleine 300 kilometer zuidelijker ligt. De twee bergplaatsen worden verbonden door de Icefields Parkway, een iconische snelweg dwars door de Rockies. Vlakbij Jasper komt hij onder meer langs de Athabasca Falls en de Sunwapta Falls, watervallen die in de winter deels bevroren zijn.

MALIGNE ICE CANYON

Maligne Ice Canyon is een steile kloof met op de bodem water dat in de winter befrist. De weg ernaartoe (door de bossen) en de canyon zelf zijn vrij toegankelijk en adembenemend mooi. Toch zou local Carolina, die al sinds haar kinderjaren in berggebieden in Canada bivakkeert, er niet zomaar ingaan. 'I know snow, but I don't know ice', zegt ze. 'Het kan zich onvoorspelbaar gedragen.' Maar je kunt wel een tour maken onder begeleiding van een ervaren gids. En heel fijn: je krijgt waterdichte laarzen en een helm mee.



Mijn ski's draaien gemakkelijk in de sneeuw. Holy moly, zó gemakkelijk dat het lijkt alsof ik op lucht ski. Dankzij het droge klimaat in de Rocky Mountains zijn de hellingen in de skigebieden bijna nooit ijzig of papperig. De sneeuw die er valt is poederig, droog en licht als een veertje. Als je er een sneeuwbal van zou willen maken, lukt dat niet, het valt zo weer in je handen uit elkaar. De Nederlandse Juul Nijenhuis heeft wel een héél tof baantje gescoord deze winter. Ze is skilerares bij Marmot Basin. 'Ja, dit is wel echt een droom', zegt ze vrolijk, voordat ze me meeneemt naar een volgende piste die 'minder druk is'. Verbaasd kijk ik haar aan, ik heb drie skiërs voorbij zien komen! 'O ja,' lacht ze, 'ik ben intussen al een beetje gewend hier, dit vinden wij druk.' Na een ochtendje de pistes geprobeerd te hebben – die trouwens geweldige namen hebben: Sleepy Hollow, Bunny Hop, Tranquilizer, alleen daar-

voor wil je hier al naartoe – troont Juul me mee naar Caribou Chalet, waar we samen met een collega lunchen. 'Heb je al poutine gegeten? Moet je zeker proberen.' De twee giechelen dus ik word heel nieuwsgierig naar wat poutine precies is, maar als de serveerster mijn portie brengt, snap ik het meteen. Een enorme berg frites, overgoten met gesmolten kaas, rijke gravy en voor de gelegenheid aangevuld met pulled pork. Verrukkelijk, als ik een hap neem. Het is maar goed dat de kou en de berglucht hongerig maken. Terwijl ik mijn poutine wegwerk, praten we over wildlife: 'Een collega van mij zag gisteren een grijze wolf en ik spotte laatst een lynx. Ja, het is defintely wilderness here... We hebben één beer, maar die is nu in winterslaap.' Mmm, denk ik, daar ben ik niet rouwig om.

De pistes hier hebben namen als Sleepy Hollow en Tranquilizer





Strathcona

Strathcona

Strathcona

Strathcona

SHEPPARD
BLOCK

OLD
STRATHCONA
BUSINESS
ASSOCIATION

GEEKS ON
WHYTE

LANEUS
LAW OFFICE

ACTS OF
PHOTOGRAPHY

Open 'Till
Midnight

WEE
BOOK
INN

BUY · SELL · TRADE
BOOKS · MOVIES · MUSIC

weebookinn.com

GUINNESS
OLD TOWN PUB

Sneeuwonden

Lady White, Elisym, Cariboo, Fable, Hudson Red en Sonji. Ze staan letterlijk te springen om met mij op pad te gaan. Het zijn sledehonden van Cold Fire Creek Dog Sledding, dat met liefde honden overneemt van mushers (bestuurders van hondensleeën) die met de honden racen. Het gaat dan om honden die net niet goed genoeg zijn voor hondenslederaces. Maar aan pit ontbreekt het hen niet. Want vandaag mag ik met ze op pad en blaffend en trekkend aan hun tuig laten ze weten dat het nu toch wel tijd is om te gaan. Toevallig is het vandaag zo'n dag dat de sneeuw met bakken uit de lucht komt. Mijn muts, sjaal, jas, handschoenen – alles is binnen een mum van tijd bedekt met een wit laagje. Als we eindelijk letterlijk de remmen losgooien is het meteen stil. De honden doen wat ze het liefst doen: rennen. De slee glijdt geruisloos tussen de bomen door, terwijl de sneeuw net zo geruisloos naar beneden blijft dwarrelen. Een plaatje om nooit te vergeten.

Als ik tegen het einde van de middag terug ben in Jasper, rijd ik nog één keer een stukje over de iconische Icefields Parkway. Het licht is weer anders dan de eerste keer. Zoals local Carolina zegt: 'Deze highway gaat nooit vervelen. Ook met gedempt licht en laaghangende wolken is deze weg adembenemend. Je kunt niet anders dan bij elke bocht denken: damn, this is beautiful!'

Citytrip bij -30

Het zou zonde zijn om direct vanuit de Rockies het vliegtuig in te stappen, want het nabijgelegen Edmonton is absoluut de moeite waard. Het is de meest noordelijk gelegen metropool van Noord-Amerika met bijna 1 miljoen inwoners en een levendige restaurant- en festivalscene. Bovendien, wanneer krijg je de gelegenheid om een stedentrip te maken naar een plek waar het in de winter gerust -30 wordt. Hoe is het in zo'n stad? Het antwoord is, hoe kan het ook anders: het leven gaat gewoon door. Mensen shoppen, gaan naar hun werk, spreken af voor een ontbijtje en borrelen aan het einde van de dag met collega's. Het scheelt ook dat de lucht hier anders voelt dan in Nederland. Veel droger, waardoor de kou niet zo snijdend is. En Edmonton is ook één van de zonnigste steden van Canada, met 325 dagen zon per jaar. De truc is een dikke jas en goede sneeuwschoenen. Ik ben dol op schoenen en het lijkt me best saai om vijf maanden per jaar dezelfde soort te dragen (hoeveel kun je variëren binnen het thema 'sneeuwschoenen?'). Maar een insider vertelt: 'We dragen buiten sneeuwschoenen, maar op ons werk staan onze 'leuke' schoenen. Ik denk dat ik er zo'n zeven paar heb staan.' Aha, slim!

De lucht voelt hier veel droger, waardoor de kou niet zo snijdend is



FLYING CANOE FESTIVAL

Het Flying Canoe Festival is een samenwerking tussen de lokale Franse minderheid in Edmonton, de First Nations (de oorspronkelijke nomadische bewoners in Canada, vroeger door Europeanen ook wel indianen genoemd) en de Métis (afstammelingen van First Nations en de eerste Europeanen in de regio). De groeperingen hebben een eigen cultuur en subculturen, die tijdens dit festival worden gevierd. In een paar jaar tijd is het evenement uitgegroeid tot één van de grootste en sfeervolste winterfestivals van Edmonton. Het volgende festival vindt plaats van 31 januari tot 3 februari 2019. flyingcanoevolant.ca

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Wil jij ook in de winter rocken in de Rocky Mountains en Edmonton? Zie sneeuwzekerdeals.nl.
- Jasper ligt zo'n 4 uur rijden ten oosten van Edmonton. Ook in de winter is het gemakkelijk te bereiken met je huurauto. Daarnaast rijden er treinen. jasper.travel
- Meer weten over de festivals en restaurants in Edmonton? Kijk op exploredmonton.com.
- Met KLM vlieg je in 8 uur en 50 minuten rechtstreeks van Amsterdam naar Edmonton. klm.com



Dik pak sneeuw

Mijn hotel ligt in de wijk Old Strathcona, ten zuiden van de North Saskatchewan River. Aan het einde van de straat heb ik een perfect uitzicht over Downtown Edmonton met z'n skyscrapers, musea en restaurants. Maar eigenlijk vind ik Old Strathcona zelf nog leuker. Het is een laagbouwwijk, met bakstenen winkels en houten huizen met een veranda, alles onder een dik pak sneeuw. Waar het in Edmonton (en heel Canada) normaal is om voor elke afspraak of boodschap de auto te pakken, liggen in deze wijk winkels en restaurants op loopafstand. Als ik Bamboo Ballroom binnenloop, een leuke winkel met stoere en vrouwelijke kleding, zegt de verkoopster: 'Kom gauw binnen, het is echt koud vandaag!' Verrast dat zij dat ook vindt, vraag ik haar ernaar. 'Tuurlijk, het is -30. Rond deze tijd van het jaar is het meestal rond de -19 graden.'

OUTDOORSTAD

Edmonton is een echte outdoorstad. Je kunt er fatbiken, cross country-skiën, hiken en mountainbiken. Het heeft de grootste parkoppervlakte van alle steden in Noord-Amerika, een groot deel van de fiets- en wandeltrails in de North Saskatchewan River Valley maken deel uit van de Trans Canada Trail. Op een uurtje rijden van Edmonton ligt bovendien Elk Island National Park, waar je heerlijk kunt wandelen en bizons kunt spotten.

Winterfestival

Op mijn laatste avond in Edmonton ga ik naar het Flying Canoe Festival, een outdoor winterfestival in onder meer Mill Creek Ravine. Ik weet niet zo goed wat ik me erbij voor moet stellen, maar heb me warm aangekleed en ben er klaar voor. De straten zijn verlicht met zelfgemaakte lampions. Ergens klinkt vioolmuziek en verderop traditionele drum. Kinderen doen mee aan wedstrijdje sleeën en ik proef voor het eerst Maple Taffy: warme ahornsiroop die uitgespreid wordt over een laagje sneeuw. Voordat het befrist duw je er een ijslollystokje in en rol je het stroperige goedje op en heb je een traditioneel Canadese winterlekkernij. Verderop komt het ravijn in zicht. Het lijkt een beeld uit een andere wereld, tussen de bomen door zie ik kleurig verlichte tipi's. De rook die vanuit de haardvuurtjes omhoog kringt, maakt het extra mysterieus. In één van de tenten zit Winston, een 'storyteller' die verhalen vertelt over de oorspronkelijke bewoners die in Canada in harmonie met de natuur leefden. Het publiek, een mix van allerlei nationaliteiten en etniciteiten, hangt aan zijn lippen. Overal zijn 'warming stations' waar je met een heet drankje bij het vuur kunt staan en overal klinkt muziek. Als ik aan het einde van de avond terugloop, kijk ik nog even achterom. Het beeld van de tipi's in de sneeuw, de saamhorigheid en het welkome gevoel dat iedereen mij heeft gegeven, zal ik niet snel vergeten.

Storyteller Winston vertelt over leven in harmonie met de natuur

4X ETEN IN EDMONTON

Ontbijten, brunchen en lunchen buiten de deur is helemaal *bon ton* in Edmonton. Drie leuke adressen:

Little Brick Cafe

Cosy café in een historisch pand uit 1903, met een huiselijke sfeer. Lekker: de eggs Benny, gepocheerde eieren met zelfgemaakte hollandaisesaus.

Meat

Het is maar goed dat je met die kou ook wat verbrandt, want de porties bij Meat in Old Strathcona zijn flink en er wordt niet kinderachtig gedaan over een beetje vet of zoet. Probeer de wafels met gebakken kip. Een ietwat gekke combinatie, maar superlekker!

Café Linnea

Als je aan komt rijden, lijkt het alsof je verkeerd zit, op een saai bedrijventerrein. Maar Linnea is leuk! Je kunt er gerust een paar uur doorbrengen, aan het eten zal het niet liggen. Alle ingrediënten komen tot 100 kilometer omtrek uit de omgeving en chef Kelsey maakt er de lekkerste gerechten van.

Biera

Niet voor de brunch, maar minstens zo leuk en lekker is Biera, restaurant en bar in een bierbrouwerij in de wijk Ritchie, aangrenzend aan Strathcona.

